

Ontmoetingskerk 2013 - 2017

Missie

Wij zijn een groep mensen, die probeert te leven in de omgang met de God uit de protestantse traditie.

Liefde, verbondenheid, leren leven uit de Geest zijn kernwaarden voor ons. De kleur, kracht en klank van onze gemeente straalt ook in ons kerkgebouw: het liturgisch centrum, het licht, de kunst, het wandkleed, de instrumenten.

Dit licht, deze kracht, deze liefde en veelkleurigheid in geloven, ruimte voor gemeenschapszin en ruimte voor ieder individu willen wij voor een ieder zichtbaar, tastbaar, hoorbaar en toegankelijk maken en houden.

Ambities voortgekomen uit onze gemeenschappelijke missie

Om deze missie tastbaar te maken zijn wij na inbreng van vele gemeenteleden tot de volgende 12 ambities gekomen.

1. Symbolen

De taal en kracht van symbolen kan mensen helpen hun geloof uit te drukken.

In de liturgie, maar ook daarbuiten willen wij een ieder vertrouwd maken met het gebruik van symbolen en rituelen.

2. Ruimte voor verschillen

Om de veelkleurigheid in geloven, veelkleurigheid in visies recht te doen willen wij werken aan een open aanspreek cultuur. Een cultuur waarin feedback met vertrouwen gevraagd kan worden en met respect gegeven wordt.

3. Gastvrijheid

'Ontmoetingskerk': om onze naam recht te doen willen wij gastvrij zijn. Gastvrij voor gemeenteleden en mensen die behoefte hebben aan gastvrijheid. Dit willen wij doen door in ons gebouw ruimte en tijd te bieden voor ontmoeting, bezinning, ondersteuning en gebed.

4. Geloofsgesprekken

In de gemeente leeft de behoefte om beter samen te leven en ruimte te leren maken voor de eigen geloofsovertuiging en die van de ander. Om hieraan tegemoet te komen willen we geloofsgesprekken organiseren.

5. Kerk in huis

Wij willen gemeenteleden en belangstellenden stimuleren om in groepen samen te komen. Hierbij hebben wij speciale aandacht voor jongvolwassenen en aan huis gebonden ouderen.

6. Jeugd en jongeren

Wij willen dat ook jongeren zich thuis voelen. Veilig, gezien, verantwoordelijk, geliefd. Wij willen hen ruimte bieden, hen inspireren, spiritualiteit aanreiken.

Tegelijkertijd willen wij leren van hun onbevangenheid, hun behoeftes, hun visie. Dit willen wij zowel in de liturgie als bij activiteiten buiten de liturgie verwezenlijken.

7. Pastoraat

In het pastoraat willen wij recht doen aan oude verwachtingen en nieuwe behoeften. Door velen onder ons wordt dit ervaren als een spanningsveld. Door een nieuwe structuur van het pastoraat te hanteren willen wij bijdragen aan een situatie waarin ouderen en jongeren zich beiden gezien, gehoord en gewaardeerd voelen.

8. Stilte

In stilte kunnen de diepste stemmen gehoord worden. Stil worden en blijven, daarin willen we oefenen rond vieringen, in groepen, in vespers, in meditatiebijeenkomsten.

9. Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Wij willen ondersteuning bieden in praktische en/of financiële zin. Contacten met externe partners en projecten zijn voertuigen hiervoor.

10. Transparantie

Wij streven naar meer transparantie. Openheid door en voor een ieder is voorwaardelijk voor de wijze waarop wij samen gemeente willen zijn.

11. Groter geheel

Wij voelen ons deel van het Lichaam van Christus. De verbondenheid met andere kerkgemeenschappen willen wij vorm geven door concrete samenwerking.

12. Zichtbaarheid

Ons aantrekkelijk en bezinnend aanbod voor de mensen van onze kerk en ons dorp willen wij meer zichtbaar maken door breder te communiceren met onze directe omgeving.