

ALGEMEEN.....	2
VASTE ACTIVITEITEN IN DE ONTMOETINGSKERK.....	2
OPEN MAALTIJD PLUS.....	2
ONTMOETINGSMORGEN-KOFFIE MET EEN OORTJE.....	2
BIJBELKRING	3
VESPER	3
OECUMENISCHE MIDDAG	3
KEUKENTAFELGESPREKKEN VOOR OUDERS MET JONGE KINDEREN	4
18+ BIJEENKOMSTEN	4
MAART	5
GEVOELIG VIEREN	6
APRIL 2016.....	6
DE OORLOGSJAREN VAN ANNE FRANK IN MUZIEK WEER GEGEVEN	6
MEI 2017	6
ALZH EN ZO.....	7
HEMELVAARTSDAG-DAUWTRAP	7
JUNI	8
KAMPWEEKEND VOOR DE JEUGD.....	8
MEDITATIE OP LOCATIE.....	8
WERKGROEP INSPIRATIE EN ONTMOETING	9



VOORWOORD

Voor u ligt het nieuwe activiteitenprogramma 2016 – 2017 van de Ontmoetingskerk Doorwerth-Heveadorp.

Ook dit jaar zijn wij met alle werkgroepen er weer in geslaagd een programma samen te stellen, waarin inspireren en ontmoeten centraal staan. Lezingen, schilderen, films, excursies, zang, gezelligheid en verdieping voor jong en oud.

Kies uit wat u aanspreekt en neem kennissen, vrienden en familie mee, want wij willen elkaar vooral ontmoeten.

Wij wensen u, ook namens alle mensen, die zich weer gaan inzetten om alle activiteiten goed te laten verlopen, een inspirerend seizoen.

Werkgroep Inspiratie & Ontmoeting

ALGEMEEN

- * Alle activiteiten vinden plaats in de **ONTMOETINGSKERK** te Doorwerth, tenzij anders vermeld.
- * Voor de bijeenkomsten die georganiseerd worden door de Werkgroep Inspiratie en Ontmoeting wordt een bijdrage gevraagd van E. 5,-incl. thee/koffie, tenzij anders vermeld.
- * Opgave vooraf is alleen nodig indien aangegeven.
- * Het **JEUGDWERK** van onze gemeente komt met een eigen programmaboekje. Hierin worden de gegevens van regelmatig terugkerende activiteiten zoals catechese en clubs opgenomen.

VASTE ACTIVITEITEN IN DE ONTMOETINGSKERK

Elke eerste woensdag van de maand OPEN MAALTIJD PLUS



Elke eerste dinsdag van de maand organiseert de Werkgroep voor Kerk en Samenleving, samen met Stichting Solidez, een open maaltijd met een moment van bezinning in de Poort van Doorwerth, Mozartlaan 2. Er wordt dan voor € 6,- per persoon een heerlijke driegangenmaaltijd opgediend, met tussen de gangen een moment van bezinning. U kunt zich voor deze maaltijden opgeven via de intekenlijst in de hal van de kerk. Of u belt Beatrix van Waes ☎ 026-3341458. De maaltijd begint om 12.00 uur en duurt tot ongeveer 14.00 uur. De maaltijden zijn toegankelijk voor iedereen en introducés zijn meer dan welkom.

Elke tweede dinsdag van elke maand ONTMOETINGSMORGEN-KOFFIE MET EEN OORTJE



Kom er gezellig bij

(Dus ook in de vakanties!) is er voor belangstellenden gelegenheid elkaar te ontmoeten. De tafels zien er gezellig uit, er is koffie en thee en we hebben er ook altijd iets lekkers bij. Er is volop gelegenheid met elkaar te praten en natuurlijk is er altijd ook een luisterend oor. Een mooie gelegenheid dus om nieuwe contacten te leggen en anderen te leren kennen. Introducees van harte welkom!

Als u slecht ter been bent, zoeken we naar een oplossing om u te halen en terug te brengen. U moet dan de dag ervoor wel even bellen met een van onderstaande nummers.

Aanvang: vanaf 10.00 uur De ontmoetingsmorgen duurt tot 11.30 uur. Inlichtingen:

Toos Snijders, tel. 333 27 00.

Elke tweede woensdag van de maand

BIJBELKRING



Elke tweede woensdag van de maand (augustus t/m mei) is er een Bijbelkring. Met een groepje van ongeveer vijftien tot twintig mensen verkennen wij samen een Bijbelgedeelte en proberen wij een relatie te vinden tussen het Verhaal van God en het verhaal van ons eigen leven. Ieders inbreng hierbij is belangrijk. Er is ook aandacht voor een gezellige en ontspannen sfeer. Voor elke middag wordt er

een programmaboekje gemaakt, dat na afloop mee naar huis kan worden genomen. De begeleiding is in handen van Kees van Alderwegen.

Aanvang: 15:00 uur . Einde: 16.30 uur.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Elke tweede en vierde woensdag van de maand

VESPER

de

V - van Vrede en Vrijheid

E - van Even en Eenheid

S - van Samen en Stilte

P - van Paaskaars

E - van Ervaren

R - van Reserveren

Helaas is er voorlopig geen Vesper meer. U leest in het Kerkblad en het Bulletin Ont.moeten wanneer zij worden hervat

Elke vierde woensdag van de maand

OECUMENISCHE MIDDAG



(ook in de zomermaanden!) komen liefhebbers die houden van bezinning, ontmoeting en gezelligheid in de Ontmoetingskerk bij elkaar. De middagen zijn een initiatief van de protestantse en katholieke gemeenschappen. Echter alle belangstellenden zijn welkom. Een thema uit het maatschappelijke, religieus-gelovige le-

ven wordt door een (plaatselijke) deskundige ingeleid en gerichte vragen brengen het gesprek tussen de deelnemers op gang. De middagen worden afgesloten met een glas wijn of fris.

Vanaf 14.45 uur is er koffie en thee. Het programma duurt tot 16.30 uur. Een vrijwillige bijdrage wordt gevraagd. Vervoer is mogelijk.

Informatie:

An de Waard adewaard-visser@hetnet.nl, 026 3702121 (ook voor vervoer) Iete van Voornveld ivosnel@gmail.com, 026 3391695 (ook voor vervoer) Ineke Jansen, ineke_jph@kpnplanet.nl, 026-334 22 14 of ds Martin de Jong.

Drie of vier keer per jaar

KEUKENTAFELGESPREKKEN VOOR OUDERS MET JONGE KINDEREN



Vorig jaar zijn we gestart met gesprekken voor ouders met jonge kinderen. Zo'n 3 à 4 keer per jaar ontmoeten we elkaar op zondagmiddag rond de keukentafel bij één van de deelnemers en gaan we met elkaar in gesprek over opvoeding, verlangens en God. Geloof doorgeven aan je kinderen is een prachtige taak! Maar hoe doe je dat in de praktijk? Hoe deel je je verwondering? Hoe geef je woorden aan je geloof? Hoe laat je zien wat je waardevol vindt?

We laten ons door de betekenissen en symboliek van de christelijke feesten -Kerst, Pasen en Pinksteren- inspireren in ons gesprek en in een leuke activiteit samen met de kinderen.

Leidraad is het boekje 'Geloven met plezier' - een uitgave van Jop, de jongerenorganisatie van de PKN.

We ervaren het als heel zinvol én leuk om zo met elkaar bezig te zijn en inspiratie op te doen hoe je, door samen praktische activiteiten te ondernemen, in je dagelijks leven waardevolle zaken rondom geloof door kunt geven aan je kind(eren). Tijdens het gesprek van de ouders is er oppas voor de kinderen en we eindigen met de gezamenlijke activiteit.

Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom!

De eerste bijeenkomst zal begin oktober zijn. Tijd: 15.30-17.30 uur.

Informatie bij ds Martin de Jong, predikant@ontmoetingskerk-doorwerth.nl en

Susan Cleveringa, jeugdoudersgroep, wergroep-jeugd@ontmoetingskerk-doorwerth.nl.

Elke derde vrijdag van de maand

18+ BIJeenkomsten



Voor alle jongeren tussen de 18 en 35 jaar die zich met de Ontmoetingskerk Doorwerth-Heveadorp verbonden voelen:

Jullie zijn jong, hebben veel te doen en te ontdekken en hebben grote behoefte aan spektakel, maar ook aan stil staan. Stil staan met leeftijdsgenoten bij belangrijke vragen van je leven: wat wil ik worden? Waar ben ik goed in?

Met wie wil ik bevriend zijn? Een relatie, verkering, vrijen? Hoe wil ik leven? Hoe belangrijk is geld? Wat is echt waardevol voor mij? Hoe blijf ik verbonden? Bestaat God? Mag ik ergens in geloven, op hopen? Kan ik liefhebben? Hoe word ik liefgehad?

Kortom, belangrijke gesprekken, die vragen om een sfeer van vertrouwen, gezelligheid, openheid en diepgang.

Elke 3^e vrijdag van de maand willen we een open maaltijd met nagesprek aanbieden voor jongvolwassenen tussen de 18 – 35 jaar. Thema's worden door jullie, de deelnemers, aangedragen en kunnen ook – als je dat leuk vindt - door jullie worden voorbereid. Samen zorgen we voor een open, respectvol gespreksklimaat en zoeken we de verdieping binnen de thema's.

In het nieuwe seizoen komen we van 18.30 tot 20.30 uur weer bij elkaar op de Valckeniershof 2 in Heveadorp. Gastvrouwen zijn Nell Nijdeken en Susan Cleveringa.

Inloop vanaf 18.00 uur.

Als je een vriend of vriendin hebt, die in deze uitnodiging ook geïnteresseerd is, dan is hij/zij ook van harte welkom.

Informatie en opgave bij :

Susan Cleveringa (jeugdoudering) tel. 026 3337656
 werkgroep-jeugd@ontmoetingskerk-doorwerth.nl Nell
 Nijdijken tel. 026 3390896 laar0995@gmail.com

Repareer Café



REPAREERCAFÉ

Elke eerste zaterdag van de maand kunt u kapotte apparatuur, kleding, kleine meubels of fiets laten repareren door enthousiaste vrijwilligers. Het is jammer als iets bruikbaar weggegooid wordt.

In de Ontmoetingskerk, Bentincklaan 7, Doorwerth van 13.00 tot 15.30 uur

MAART

zondag 12 maart

GEVOELIG VIEREN



Deze middag nemen we om 15.00 uur om 'gevoelig te vieren'. Dit doen we natuurlijk altijd, maar nu op zo'n manier dat mensen als Naomi Straus de viering helemaal kunnen meemaken. Naomi is de dochter van Hans en Paulien en is tweeëntwintig jaar. Ze denkt en voelt als een mensenkind van

twee jaar oud. In de omgeving van onze gemeente kennen we nog wel meer 'gevoelige vierders'. Vorig jaar bezochten ook mensen met gehoorproblemen, met vergeetachtigheid en mensen met hypergevoeligheid deze viering.

Speciaal op hun maat vieren. Dat vinden wij belangrijk en fijn.

We komen samen in de koffiezaal. Veel zingen, veel rituelen, veel voelen, weinig woorden, veel stilte en zachte muziek.

U/jullie zijn van harte uitgenodigd om mee te doen. Na de viering is er gelegenheid om elkaar weer anders te ontmoeten met frisdrank en koek.

Informatie en opgave: Hans Straus, hans.straus@UPCmmail.nl,
Susan Cleveringa, susan.cleveringa@upcmail.nl,
ds. Martin de Jong, predikant@ontmoetingskerk-doorwerth.nl

APRIL 2016

zaterdag 8 april

DE OORLOGSJAREN VAN ANNE FRANK IN MUZIEK WEER GEGEVEN



Organist en pianist Teun van de Steeg heeft bij bepaalde kernpunten uit de vijf oorlogsjaren van Anne Frank muziekstukken geschreven. Teun: "Door het lezen van het boek is Anne heel dicht bij gekomen. Ze was een bijzonder meisje, met een goede zelfreflectie..... Ze was een puber, met een kort lontje, maar ze kon ook vrolijk zijn." Tijdens het concert komen belangrijke momenten uit de oorlogsjaren van Anne naar voren, zoals het Achterhuis, de boze droom, de leeuwerik in de kastanjeboom, de klok en op transport. Ook heel indrukwekkend is het stuk "treuren over Dachau".

Het concert wordt uitgevoerd door Teun van de Steeg, piano en Michelle van Elk, viool. Michelle studeerde viool aan het conservatorium in Maastricht.

Bij elk muziekstuk wordt een verhaal uit het boek verteld door Evelien Geluk.

Aanvang: 20:00 uur.

MEI 2017

zaterdag 13 mei
ALZH EN ZO.....



Theatermaker en theoloog Kees van der Zwaard heeft in samenwerking met **Stichting Mensbeeld een ontroerende, liefdevolle, mooie en intieme voorstelling gemaakt over Alzheimer, de ziekte van het groeiende vergeten.**

Kees laat op een gevoelige, realistische en ook humoristische wijze zien wat dementie betekent voor alle betrokkenen.

'Kun je blij zijn met een voorstelling over een verdrietig onderwerp?

De werkgroep I&O organiseert deze middag samen met en bij verpleeghuis Oranje Nassau Oord (ONO) in Wageningen (op de grens van Renkum). De bewoners stellen het zeer op prijs als zij een begeleid(st)er kunnen hebben voor de hele middag. Hier willen wij als protestantse gemeente Doorwerth ons best voor doen. Als begeleid(st)er haalt u ruim op tijd een bewoner op. U drinkt samen thee of koffie; bezoekt samen de voorstelling; drinkt samen een glas op het plezier van de middag en u brengt de bewoner weer terug naar haar/zijn afdeling. Samen een middag uit is iets heel bijzonders voor de bewoners.

Natuurlijk bent u ook van harte welkom met uw eigen gasten en niet in de rol van begeleid(st)er.

De voorstelling begint om 15.30 uur en duurt een uur. Vanaf 15.00 uur is er thee. Na afloop is er ruimte voor ontmoeting onder het genot van een drankje.

Waar: ONO, Kortenburg 4, Wageningen

Kosten: E. 7,50

Opgave: als bezoeker en/of begeleid(st)er op lijst in de hal Ontmoetingskerk

Informatie: ds Martin de Jong, 06 49840712, predikant@ontmoetingskerk-doorwerth.nl en geestelijk verzorger Liesbeth ter Elst: liesbeth.terelst@gmail.com

donderdag 25 mei
HEMELVAARTSDAG-DAUWTRAP



Wandelen, samen ontbijten, morgengebed. Voor nadere bijzonderheden zie t.z.t. het Kerkblad en de website www.ontmoetingskerk-doorwerth.nl.

JUNI

16,17,18 juni

KAMPWEEKEND VOOR DE JEUGD



Binnen onze kerkgemeenschap gaan we jaarlijks met de jeugd op kamp.

Dit seizoen hebben we het weekend van 16,17 en 18 juni vastgelegd bij Kampeerboerderij Groot-Zande in Hummelo, waar we al meerdere jaren met veel plezier komen. Een weekend van vrijdagavond t/m zondagmiddag, waarin we in thema gezellige spellen doen

met el-

kaar en spelenderwijs leren samen te werken, elkaar te respecteren en samen geloof te beleven. De leeftijd van de groep deelnemende jongeren is de laatste jaren tussen de 12 en 21 jaar.

Een rugzak vol verhalen

Net als vorig jaar, willen we ook de jongere kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar, samen met hun ouders, graag geheel vrijblijvend een kort moment de sfeer laten proeven van het kamp.

Dit willen we doen op **zondagochtend 18 juni van 10.00 uur tot ongeveer 13:00 uur.**

Jullie doen mee met de rugzak vol verhalen (een combinatie van kinder- en tienernevendienst) en zijn jullie van harte uitgenodigd om te blijven lunchen. Leuk en sfeervol voor de kinderen en voor jullie als ouders de kans om eens te kijken hoe het er tijdens zo'n kamp aan toe gaat. De kennismaking/deelname is vrijblijvend en er zijn geen kosten aan verbonden.

Opgave:

Begin 2017 ontvangt de jeugd een uitnodiging en kan er ingeschreven worden.

Vrienden en vriendinnen zijn ook van harte welkom!

Jonge kinderen en hun ouders kunnen zich te zijner tijd opgeven bij:

Susan Cleveringa, wergroep-jeugd@ontmoetingskerk-doorwerth.nl, tel. 026-3337656.

zaterdag 24 juni

MEDITATIE OP LOCATIE

Stilte, aandacht, natuur, lijfelijke gewaarwording, werkvorm en gesprek zijn weer de ingrediënten van deze zomermeditatie. U vindt te zijner tijd meer informatie in het Nieuwsbulletin en het Kerkblad. Kosten €5,-. Zelf lunchpakket meenemen.

Informatie en opgave bij:

Teun Geluk, teun.geluk@gmail.com

Ds. Martin de Jong, predikant@ontmoetingskerk-doorwerth.nl.



WERKGROEP INSPIRATIE EN ONTMOETING

Evelien Geluk, voorzitter:	 eve.geluk@gmail.com	 06 48 87 5953
Ds. Martin de Jong:	 predikant@ontmoetingskerk-doorwerth.nl	 06 49 84 0712
Bart Jan Modderman Jansen:	 bartjmj79@kpnmail.nl	 026 48 22 436
Gaby de Vries:	 gaby@tegaio.nl	 026 37 92 866